

Oldebroek, 10-1-2019

### **Verklaring: Toelichting op publicatie Nashvilleverklaring**

De Nederlandse vertaling van Nashvilleverklaring die vorige week door ons naar buiten werd gebracht heeft veel stof doen opwaaien. Deze verklaring verwoordt de visie op huwelijk en seksualiteit zoals die alle eeuwen door op grond van de Bijbel is beleden. Die visie willen wij blijvend uitdragen.

De verklaring is ten onrechte gelezen als een anti-homodocument. Dat betreuren we. Niet voor niets schreven we in ons nawoord dat zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben. In dat nawoord werd door ons onder meer schuld beleden voor het feit dat de pastorale zorg voor hen vaak onder de maat is geweest.

De communicatie rondom de publicatie had beter gekund. De verwoording in de verklaring kon op sommige punten aanleiding geven tot misverstanden. Dat trekken wij ons aan. Sommigen hebben het document gelezen alsof met de juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid 'genezen' kan worden. Of dat het erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht-zijn zonde is. Dat was en is onze intentie niet. Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij aanvaarden onze homoseksuele medemens.

Ook is de lijst met ondertekenaars op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en gepubliceerd. Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af van het publiceren van ondertekenaars.

Ons voornemen is, ons eerst te richten op een studiedag waarop we met predikanten en voorgangers de Nashvilleverklaring nader bespreken. Als er meer te melden is, laten wij van ons horen.

Werkgroep Nashvilleverklaring

Woordvoerder: ds. M. (Rinie) van Reenen